

Een middeleeuwse minstrel zingt onder de takken van een boom:  
In de lente zingen we, in de zomer fluisteren we, in de herfst huilen we  
en in de winter zwijgen we.



**De boom droomt ervan om muziek te maken.**



**Op een dag legt de beroemde instrumentenbouwer Stradivari zijn oor tegen zijn schors.**



**Hij zaagt uit het hart van de boom de ziel van een nieuwe cello.**





**Het instrument wil graag de mensenwereld en de emoties die zij in hun muziek leggen, leren begrijpen. En hij begint aan een eeuwenlange ontdekkingsreis.**